

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προς όλους τους λαϊκούς αγωνιστές, όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας

Η Σύσκεψη στελεχών της Συνεπούς Αριστεράς, αποφασίζει και αναγγέλλει τη δημιουργία της Συνεπούς Πολιτικής Αριστερής Κίνησης (ΣΠΑΚ).



Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, άρχισε να εκδηλώνεται μέσα στις τάξεις του αριστερού κινήματος της χώρας μας μια αντίθεση ανάμεσα στην ηγεσία και στη μάζα των αγωνιστών. Η αντίθεση αυτή γεννήθηκε και αναπτύχθηκε από την ίδια την ηγετική ομάδα. Στο όνομα της διόρθωσης των λαθών του παρελ-

θόντος, στο όνομα της εισαγωγής του νέου πνεύματος, προχώρησε με σχεδιασμένο και έντεχνο τρόπο στην υιοθέτηση και εφαρμογή μιας πολιτικής που το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η απάρνηση των σκοπών του αριστερού κινήματος, ο εξωραϊσμός και η υποστήριξη του χαρακτήρα και της πολιτικής των αστικών κομμάτων. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή της πολιτικής αυτής συνοδεύτηκε με την επιβολή μέσα στις οργανώσεις ενός εσωκομματικού καθεστώτος που βασιζόταν από τη μια μεριά στο φιλελευθερισμό, απέναντι στην αστική αντιδραστική ιδεολογία και το ρεφορμισμό και από την άλλη, στη δίωξη των αγωνιστών που παρέμειναν προσηλωμένοι στις αρχές του κινήματος και που αντιστέκονταν στην εφαρμογή της «νέας πολιτικής» και των «νέων αρχών». Έτσι στα χρόνια μετά το 1956, αναπτύχθηκε μια οξύτατη πάλη σε όλο το χώρο του κινήματος. Στην πάλη αυτή χρησιμοποιήθηκαν από την ηγετική ομάδα όλα τα μέσα: «θεμιτά» και αθέμιτα. Παρ' όλα αυτά οι αγωνιστές που αντιτάσσονταν στην γραμμή και τακτική της ηγετικής ομάδας, επέμειναν να δουλεύουν με αυταπάρνηση μέσα στις γραμμές των οργανώσεων της ΕΔΑ και να παλεύουν για τη διόρθωση της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί «απ' τα μέσα».

Η πορεία των γεγονότων ωστόσο, έδειξε πως οι οππορτουниστές, επειδή ακριβώς δεν είχαν επιχειρήματα, ήταν αποφασισμένοι να μη διστάσουν μπροστά σε τίποτα, προκειμένου να διατηρηθούν στις θέσεις τους. Στηριζόμενοι στους επαίνους και στα χειροκροτήματα που τους έδινε η αστική

τάξη της χώρας μας, εκμεταλλεζόμενοι το κύρος της ηγεσίας που είχαν σφετερισθεί, σκάρωσαν έναν καθαρά γραφειοκρατικό μηχανισμό και εξαπέλυσαν τη μια μετά την άλλη σειρά επιθέσεων εναντίον των αγωνιστών, στις οργανώσεις και στους τόπους εξορίας και στις φυλακές και πρόβαλαν την αντίθεση που υπήρχε δημόσια δημιουργώντας έτσι πρόσθετες δυσκολίες στο λαϊκό κίνημα που πάλευε ενάντια στις δυνάμεις του ιμπεριαλισμού και της αντίδρασης. Με ανενδοίαστο και απροσημάτιστο τρόπο ανέτρεψαν τα καθιερωμένα κριτήρια στη χρησιμοποίηση των αγωνιστών, κατάργησαν όργανα, καθαίρεσαν στελέχη και επέβαλαν ένα καθεστώς διακρίσεων και διωγμών. Την ίδια στιγμή προχωρούσαν σε επαίσχυντες πολιτικές ενέργειες, τέτοιες, όπως η καταδίκη της Α.Δ. Αλβανίας και της Α.Δ. Κίνας, η ανακήρυξη του Γ. Παπανδρέου σαν αρχηγού της Δημοκρατίας, η εκχώρηση των αριστερών μαζών στον τελευταίο.

Μπροστά στους αγωνιστές, προβάλλει η επιτακτική ανάγκη να εντείνουν την πάλη τους, ενάντια στον οππορτουνισμό. Έτσι, από τα ίδια τα πράγματα προέκυψε η ανάγκη της ανοιχτής ρήξης με τους φορείς του οππορτουνισμού, της δημιουργίας ενός οργάνου, που θα άνοιγε ένα ιδεολογικό μέτωπο εναντίον του τελευταίου, που θα συσπείρωνε ιδεολογικά όλους εκείνους που επιθυμούσαν να αντιταχθούν στο ρεβιζιονισμό – οππορτουνισμό. Γι' αυτό και τον Οκτώβρη του 1964, έγινε το πρώτο βήμα με την έκδοση της «Αναγέννησης».

Δυόμισι χρόνια πέρασαν από την πρώτη εκδήλωση της ανοιχτής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, ανάμεσα στις συνεπείς αριστερές δυνάμεις και στις δυνάμεις του ρεβιζιονισμού. Στο διάστημα αυτό συνέβηκαν στη χώρα μας μια σειρά γεγονότα, όπως η επίθεση της Δεξιάς και το Ιουλιανό πραξικόπημα, η λαϊκή αντίσταση και πάλη του καλοκαιριού 1965, ο σχηματισμός των μετα-ιουλιανών κυβερνήσεων, ο σχηματισμός της «μεταβατικής» κυβέρνησης Παρασκευόπουλου και της κυβέρνησης Κανελλόπουλου. Στο διάστημα αυτό, η πορεία των γεγονότων έδειξε δύο πράγματα: την ακατάβλητη ζωτικότητα του λαϊκού μας κινήματος και την έκταση της ρεβιζιονιστικής προδοσίας. Η ρεβιζιονιστική ηγεσία, στην πορεία αυτών των γεγονότων, έδειξε καθαρά το πραγματικό της πρόσωπο. Χτύπησε όσο της ήταν δυνατό το θαυμάσιο λαϊκό κίνημα του Ιούλη – Αυγούστου 1965, προσπαθώντας να το υποτάξει στην πολιτική και τις επιδιώξεις της ηγεσίας της Ε.Κ. Σε συνέχεια παρακολουθώντας κατά πόδας τους ελιγμούς και τις μηχανοραφίες που σκαρώνονταν από τα κόμματα της μεγαλοαστικής τάξης και κατατρομαγμένη μπροστά στη θύελλα της λαϊκής οργής, προχώρησε σε μια νέα προδοσία. Επινόησε την πολιτική των «5 Σημείων» με «θεωρητικό στήριγμα» την άποψη της «διαφοροποιημένης» δεξιάς: Έτσι εξωραϊζοντας αποκάλυπτα τα δύο κύρια αστικά κόμματα της χώρας μας, διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό τους αμερικάνους και άλλους ιμπεριαλιστές και την αντίδραση να στήσουν την Κοινοπραξία, να προωθήσουν την πλατεία αντιλαϊκή συνωμοσία, να σκαρώσουν την κυβέρνηση Κανελλόπουλου. Τώρα προχωρώντας σε νέα «ανοίγματα» ζητάει συνεργασία με το Φ.Δ.Κ.

Σήμερα η ρεβιζιονιστική ηγεσία προωθώντας την πολιτική της, πολιτική συνθηκολόγησης μπροστά στην αντίδραση και τον ιμπεριαλισμό, ευθυγραμμίζεται ταυτόχρονα μαζί της, στην αντικινέζικη, αντικομμουνιστική, αντιλαϊκή εκστρατεία που διεξάγεται σε παγκόσμια κλίμακα από

το διεθνή ιμπεριαλισμό, την αντίδραση και το ρεβιζιονισμό. Ενώ στο εσωτερικό του κόμματος της ΕΔΑ επιδίεται σε μια εκστρατεία εξαπάτησης των αγωνιστών, στο όνομα μιας δήθεν «αλλαγής της πολιτικής», που συνδυάζεται με την πιο ακαλίνωτη, αντικομμουνιστική, αντικινεζική καμπάνια.

Στα δύομισι χρόνια που μεσολαβούν από την έναρξη της ανοικτής αντιπαράθεσης της συνεπούς, αγωνιστικής κατεύθυνσης με τη ρεβιζιονιστική, οππορτουμιστική κατεύθυνση και πρακτική σημειώθηκαν σοβαρές μεταβολές στην συνείδηση μιας μεγάλης μερίδας αγωνιστών, στη συνείδηση ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων. Η συστηματική αντίκρουση της ρεβιζιονιστικής πλατφόρμας και η προβολή της ορθής αγωνιστικής γραμμής από την «Αναγέννηση», η πρακτική δραστηριοποίηση ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αγωνιστών σε διάφορους τομείς της ζωής και της πάλης, τα συγκεκριμένα βήματα που έγιναν για την εφαρμογή της ορθής αγωνιστικής κατεύθυνσης στην πράξη, αύξησαν την ακτινοβολία των ιδεών της συνεπούς Αριστεράς και δυνάμωσαν την επιρροή της.

Η έκδοση του «Λαϊκού Δρόμου», επισφραγίζει την περίοδο αυτή.

Σήμερα οι συνεπείς αγωνιστές, αναμετρώντας το δρόμο που διάνυσαν, αντιλαμβάνονται με σαφήνεια πως βρίσκονται μπροστά σε ένα εξαιρετικά σοβαρό και επείγον καθήκον. Το καθήκον του περάσματος της πάλης τους σε ένα νέο στάδιο, στο στάδιο της συγκρότησης ενός επίσημου, πανελλαδικού φορέα που η αποστολή του θα είναι από τη μια μεριά να συνενώσει τη δραστηριότητα όλων των αγωνιστών που παραμένουν πιστοί στις δοκιμασμένες και πάντοτε ζωντανές αρχές του κινήματός μας και να την κατευθύνει στο δρόμο για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων και από την άλλη να δημιουργήσει τους όρους για τη συγκρότηση του Κόμματος της Συνεπούς Αριστεράς.

Για το λόγο αυτό παίρνουμε την πρωτοβουλία και συγκροτούμε σήμερα τη Συνεπή Πολιτική Αριστερή Κίνηση που θα μετεξελιχθεί σε συνέχεια στο Κόμμα της Συνεπούς Αριστεράς.

Η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους φυλακισμένους και εκπατρισμένους λαϊκούς αγωνιστές.

Χαιρετίζει όλους εκείνους που πάλεψαν, μάτωσαν και πόνεσαν για τη λαϊκή υπόθεση. Τους αγωνιστές της Εθνικής μας Αντίστασης, εκείνους που κράτησαν ψηλά τη σημαία του Αγώνα στις φυλακές και τις εξορίες.

Απευθύνει αγωνιστικό χαιρετισμό σ' όλους εκείνους που αγωνίζονται εναντίον του ιμπεριαλισμού, της αντίδρασης και του ρεβιζιονισμού-οππορτουμισμού και τους καλεί να εντείνουν την πάλη τους και να την ανεβάσουν σε ένα νέο επίπεδο.

Η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση θεωρεί αναγκαίο να απευθυνθεί στα στελέχη και τα μέλη εκείνα της ΕΔΑ που παραμένουν για την ώρα στους κόλπους της, παρά το γεγονός πως διαφωνούν με τη γενική γραμμή και πρακτική. Οι δισταγμοί και ταλαντεύσεις σας γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη ρεβιζιονιστική, οππορτουμιστική ηγεσία, που τις χρησιμοποιεί για να περνάει τη γραμμή της, γραμμή συνθηκολόγησης και εξευμενισμού. Παραμένοντας στην ΕΔΑ, συνεργείτε, είτε το θέλετε, είτε όχι, στην παραπέρα προώθηση του ρεβιζιονισμού, γινόσατε εμπό-

δια στην ανάπτυξη της πάλης του ελληνικού λαού. Διαρρήξτε τους δεσμούς σας με τους ρεβιζιονιστές. Πάρτε το δύσκολο, αλλά τίμιο δρόμο της σκληρής αλλά υπέροχης πάλης για την οικοδόμηση ενός πραγματικού αριστερού κόμματος στη χώρα μας, του κόμματος της Συνεπούς Αριστεράς. Ενταχθείτε στη Συνεπή Πολιτική Αριστερή Κίνηση. Καταπολεμείστε και ξεσκεπάστε τις σάπιες και δόλιες θεωρίες της «ουδετερότητας», του «ενδιάμεσου» δρόμου και την απάτη της δήθεν «πάλης από τα μέσα», που εκθειάζουν άτομα, που είναι βουτηγμένα ως το λαιμό στο βούρκο του ρεβιζιονισμού. Η ρήξη σας, με το φορέα του ρεβιζιονισμού – οππορτουνισμού, θα βάλει τέρμα στην ανίερη προσπάθεια της εξαπάτησης των εργαζομένων της χώρας μας, που επιχειρεί η ηγεσία της ΕΔΑ: στα λόγια ηχηρές φράσεις, στην πράξη προετοιμασία των όρων για την παράδοση των αριστερών μαζών στην αστική τάξη και τα κόμματά της.

Απευθυνόμαστε ακόμα σε εκείνα τα στελέχη του κινήματος που έχουν μια παλιά ιστορία στο κίνημα και που σήμερα συνεργούν στη διατήρηση της ρεβιζιονιστικής - οππορτουνιστικής ηγεσίας κάτω από τα πιο διαφανή προσχήματα.

Το κίνημα όπως πρέπει να σας έχει διδάξει η πείρα σας. Έχει τη δύναμη να υπερνικάει τα πιο μεγάλα εμπόδια και τις πιο μεγάλες δυσκολίες, που ορθώνονται στο δρόμο του. Ανεβάζει ανθρώπους, που εξυπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά και τιμωρεί σκληρά εκείνους που όταν ανεβαίνουν θέτουν τον εαυτό τους πάνω από το κίνημα και το λαό. Βαδίζετε σε λαθεμένο και επικίνδυνο δρόμο. Επωμίζεσθε σοβαρές ευθύνες, γιατί έχετε τη δυνατότητα να δείτε και είμαστε σίγουροι γι αυτό, β λ έ π ε τ ε, πως η γραμμή που υπηρετείτε είναι κατάφωρα λαθεμένη. Όσο αμφιβάλλετε και διστάζετε να πάρετε το σωστό αγωνιστικό δρόμο όσο – και αυτό είναι και το χειρότερο – εμποδίζετε τους άλλους αγωνιστές να τον πάρουν, τόσο επωμίζεσθε μεγαλύτερες ευθύνες. Το κίνημά μας θα τραβήξει προς τα εμπρός. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση απευθύνεται στην φλογερή εργατική και φοιτητική νεολαία : Νέοι και νέες : Μπροστά σας ανοίγονται δύο δρόμοι : ο εύκολος δρόμος που σας υποδείχνουν οι κάθε είδους οππορτουνιστές. Και ο δρόμος, ο σκληρός της πάλης και των δυσκολιών. Ποιόν θα ακολουθήσετε; Εμπιστευθείτε στην κρίση σας και τη ζωή. Αν το κάνετε αυτό, η εκλογή σας οπωσδήποτε θα στραφεί προς το μέρος των δυνάμεων που κρατάνε τη σημαία του λαϊκού μας κινήματος, με το μέρος των δυνάμεων της Συνεπούς Αριστεράς.

Η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση στέλνει τον αγωνιστικό της χαιρετισμό στους εργαζόμενους της πόλης και του χωριού.

Σήμερα στη χώρα μας, γεννιέται και αναπτύσσεται μια νέα δύναμη. Νέα με την έννοια της συντριβής της ρεβιζιονιστικής «μονοκρατορίας» στον πολιτικό αγωνιστικό τομέα. Η δύναμη αυτή είναι η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση (ΣΠΑΚ).

Σημαία της είναι τα ιδανικά του προοδευτικού μας κινήματος. Εμπνέεται από τις παραδόσεις του και από την πείρα του. Σκοπός της είναι η οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων όλων των εργαζομένων της πόλης και του χωριού, για τα ζωτικά τους δικαιώματα, ενάντια στον ιμπεριαλισμό και την αντίδραση για την απαλλαγή της χώρας μας από το καθεστώς της ξενοκρατίας και της υποτέλειας, για την οικοδόμηση μιας

Ελλάδας ελεύθερης, δημοκρατικής και ανεξάρτητης. Προϋπόθεση για την ορθή και αποτελεσματική καθοδήγηση των αγώνων αυτών είναι η δημιουργία ενός κόμματος των εργαζομένων της πόλης και του χωριού, του Κόμματος της Συνεπούς Αριστεράς.

Η δημιουργία του κόμματος αυτού, είναι ο άμεσος σκοπός της Συνεπούς Πολιτικής Αριστερής Κίνησης. Η δημιουργία του κόμματος αυτού δεν πρόκειται να συντελεσθεί με «έξυπνες» ενέργειες απ' τα πάνω. Θα είναι το αποτέλεσμα του καθημερινού επίπονου αγώνα των αγωνιστών και των εργαζομένων. Οι αγωνιστές αναπτύσσοντας και κατευθύνοντας την πάλη των εργαζομένων για τα άμεσα αιτήματά τους, θα συσσωρεύουν δυνάμεις και θα οικοδομούν το Κόμμα των Εργαζομένων, το κόμμα της Συνεπούς Αριστεράς.

Εργαζόμενοι της πόλης και του χωριού!

Νέοι και νέες! Εργαζόμενοι διανοούμενοι και επιστήμονες. Όσοι εμπνέσατε από το όραμα μιας νέας Ελλάδας ανεξάρτητης δημοκρατικής και χαρούμενης. Όσοι παραμένετε πιστοί στο δρόμο που χάραξαν οι πρωτοπόροι αγωνιστές της χειραφέτησης των εργαζομένων. Όσοι παραμένετε πιστοί στο δρόμο της πάλης και των θυσιών για το καλό του λαού. Ενωθείτε!

Η θέση σας είναι μαζί μας. Στο σκληρό αλλά ωραίο αγώνα για την οικοδόμηση του κόμματος της πραγματικής Αριστεράς. Για να γίνει αποτελεσματικός ο αγώνας του λαού μας για τα ζωτικά του δικαιώματα. Για την απόκρουση της επίθεσης της φασιστικής αντίδρασης.

Ενάντια στη δημαγωγία των αστικών κομμάτων. Ενάντια στη συνθηκολόγια προδοτική πολιτική των οππορτουνιστών. Για την επιβολή μιας λαϊκής, δημοκρατικής λύσης στη χώρα μας. Για το θρίαμβο της υπόθεσης της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της προόδου.

Σηκώστε ψηλά την τιμημένη σημαία του αγώνα και της θυσίας.

Κάτω ο συνθηκολόγος ρεβιζιονισμός – οππορτουνισμός.

Εμπρός να οικοδομήσουμε ένα πραγματικό Κόμμα της Συνεπούς Αριστεράς.

Ας ενωθούμε όλοι κάτω από τη σημαία της ιερής λαϊκής υπόθεσης.

Ζήτω η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση.

Ζήτω ο μεγάλος, ο υπερήφανος λαός της Ελλάδας.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Αθήνα, Απρίλης 1967